



Nieuwsbrief 1-2014

vzw Licht in het Duister-
Rwanda

Guldenzandstraat, 49
8670 Koksijde (OD)
0476 857 948

Aan alle weldoeners, sympathisanten en vrienden

Op 17 maart 1994 werd vzw "Licht in het Duister-Rwanda" boven de doopvont gehouden.

Beste Weldoeners

Reeds 20 jaar kan onze vereniging LICHT IN HET DUISTER-RWANDA op jullie steun rekenen. Waarvoor een grote "dank U wel" in naam van onze blinde beschermelingen in Rwanda.

De opmerking "t Is een druppel op een hete plaat" klopt niet. Onze druppel is van bijzondere makelij, ze verdampt niet, ze wordt alleen maar groter!!!

Het aantal blinden die we kunnen helpen groeit jaar na jaar.

Het schoolmateriaal, de schoolgelden, de braillecomputers en -printers enz... worden met veel dank aanvaard.

We kunnen slechtzienden en blinden naar dokter Piet (onze Belgische oogarts ter plaatse) op consultatie sturen met soms een operatie als gevolg. Wat een blijdschap als die of die terug kan zien... een mirakel...!!!

We vergeten zeker de blinden uit de heuvels niet.

Het kleine bedrag dat ze jaarlijks toegestopt krijgen kunnen ze besteden aan een nieuwe matras, zaaigoed, een geit, een varken, herstelling van een dak en zo veel meer!!!

't Jaar erop wordt er bij de opvolgingsmissie door Claudine en Marcel nagegaan of het geld wel degelijk daarvoor besteed werd.

Onze hulp is niet zó heel groot, we zijn tenslotte een mini vzw'etje, maar we zorgen er wel voor dat jullie giften in de juiste handen terecht komen.

We hopen met jullie steun verder een licht te zijn in het duister van onze blinden in Rwanda.

Veel dankbare groeten

De voorzitter

Lieve Haelewyn

Viering 20 jaar Licht in het Duister Rwanda Gemeentehuis Koksijde (19.04.2014)
Toespraak door burgemeester Marc Vanden Bussche
Geachte Aanwezigen,

Ik wil er even aan herinneren dat Ontwikkelingssamenwerking gebaseerd is op 4 pijlers.
De 1^{ste} pijler staat voor wat de federale staat en de deelstaten ondernemen.
De 2^{de} pijler staat voor wat de multinationals en grote bedrijven bijdragen.
Met de 3^{de} pijler worden alle NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) bedoeld.
De 4^{de} pijler is de verzamelnaam voor tal van kleinere, maar goed werkende initiatieven,
met zowat de ganse Derde- wereld als hun werkgebied.

De vzw "Licht in het Duister-Rwanda" die hier vandaag het feestvarken is, is zo een 4^{de} pijler organisatie. De leden zijn stuk voor stuk uiterst gedreven mannen en vrouwen, met het hart op de juiste plaats en "begeesterd" met een onblusbaar idealisme. En dit al **20 jaar** lang !

Alles begon in 1994 met stichtster Luce VANDERBEEK.

Luce leefde en werkte in het weeshuis van Kigali toen de vreselijke genocide in Rwanda uitbrak.

Hals over kop diende ze te vluchten, al haar bezittingen noodgedwongen achterlatend.

Maar hier in Vlaanderen bleef haar hart bij de blinde kinderen van het weeshuis.

Haar toegewijde chauffeur, Jean de la Croix, kon gelukkig een aantal overlevende blinde kinderen terugvinden, en nam ze persoonlijk in bescherming.

Op het Koksijdse thuisfront bleef Luce niet stilzitten.

Op 17 maart 1994 stichtte ze samen met Henri MAECKELBERGHE, André PLATTEAU, Florent RYCKAERT en Judith RANSON, de vzw "Licht in het Duister-Rwanda".

Samen zorgden ze voor de nodige naambekendheid van hun geesteskind.

Luce hield voordrachten bij tal van verenigingen en service clubs.



Eind 1999 vergezelde Annie VERVERKEN de stichtster bij een reis naar Rwanda.
Ze wilden met eigen ogen de toestand ter plaatse inschatten.
Maar de zichtbare gevolgen van de genocide, de verwaarlozing der blinden, de armoede: dit alles liet ook Annie niet meer los. Ook zij was vanaf dan een trouw medestander

In juli 2005 overleed Luce.

Zonder aarzelen beslisten haar "compagnons de route" unaniem om het opgebouwde werk van Luce verder te zetten en aanvaardde Frank DE VULDER het voorzitterschap waar te nemen en dit tot eind 2006!

Ook de vele schenkers en sympathisanten bleven "Licht in het Duister - Rwanda" trouw.

Ondertussen werd Lieve HAELEWYN als "chinese vrijwilligster" tot voorzitter uitgeroepen!



Dankwoordje van Lieve!

Claudine MOERMAN aanvaardde inmiddels de taak van secretaris en maakte zich op een mum van tijd onmisbaar.

Samen met Marcel HENDERICKX trekt ze elk jaar, gedurende 3 weken, rond in "het land der 1000 heuvels". Ze willen ter plaatse de visu vaststellen wie er steun en vertrouwen verdient.

Zij waken ook over de correcte besteding van de moeizaam verworven fondsen.

Telkens een weliswaar zware missie, maar de dankbaarheid die ze ter plekke ondervinden, maakt alles de moeite waard!



Voor het goed begrip wil ik ook nog eens even duiden waar de vzw LihD voor staat:

1-Er is de hulp aan blinde en visueel gehandicapte kinderen/studenten:

De scholen worden voorzien van didactisch materiaal zoals braillemachines en papier, blindenstokken, sprekende uurwerken en brillen. Ook hulp voor de vrijetijdsbesteding der blinden: ballen voor goalball en muziekinstrumenten. Voor studenten aan de hogeschool of universiteit worden ook de studiekosten, kosten voor huisvesting en medische oogverzorging gedragen.

2-Rechtstreekse substantiële hulp aan de blinden en slechtzienden in de heuvels:

We spreken over een 120-tal personen. Via de bemiddeling van LihD krijgen slechtzienden een consultatie bij een gespecialiseerde Belgische oogarts (Dr. Piet NOE, afkomstig uit Oudenaarde). Met daarna kans op medische verzorging.



3-LihD ondersteunt een opleidingscentrum voor blinde en slechtziende volwassenen.

Met o.a. braillelessen, mobiliteitstraining, tuinieren, medische verzorging, enz...

Koken kost geld en in dit specifieke geval, heel veel geld. Daarom is het bestuur van LihD permanent bezig met fundraisingactiviteiten. Zoals het jaarlijks kaasbuffet, aanwezigheid op verschillende markten, opendeurdagen en het wereldfeest Dunia!

Een voorbeeld van een geslaagd, doch heel leuk project, is het project "INSANZURE", wat staat voor "kweken van varkentjes". Dit is een idee uit 2010 van een blinde student. Er werden 15 varkentjes geschonken. Door het feit dat deze gekweekt hebben als "keuns", konden op heel korte tijd een aantal biggen verkocht worden. Met de opbrengst hiervan werd een stuk landbouwgrond aangekocht, waarop momenteel bonen en maniok geteeld wordt.

Zo worden met de regelmaat van een klok, kleine doch perfect beheersbare projecten gelanceerd. Met als doel de mensen meer weerbaar te maken en ook zelfbedruipend. En dat doet deugd aan het hart!



Eindigen wil ik met een anekdote die aantoont dat blind zijn ook soms kleine voordelen heeft.

Bij een bezoek in 1999 zei een jonge man van 23 aan Annie dat ze een mooie stem had en hij vroeg of hij haar kon trouwen.

Annie was toen een zestiger en de jongeman ... was blind.



Annie met Thasien
mooi koppel hé !!!!



Tot slot wil ik in naam van het CBS en de voltallige gemeenteraad, de crew van Licht in het Duister-Rwanda van harte feliciteren met het reuzenwerk dat ze al 20 jaar verzet hebben.

In de hoop dat ze dit mooie, menslievende werk ook nog de volgende 20 jaargang verderzetten !

<http://inwoner.koksijde.be/fotoalbum>

... ééntje van de vele ontvangen wensen via email:

"Hoi Claudine en Marcel, ik kreeg van het college Koksijde een uitnodiging om jullie inzet voor Licht in het Duister-Rwanda mee te vieren. Weet je het is eigenlijk ongelooflijk. Jullie komen van heel ver. De eerste keren met rugzakken vol, niet of nauwelijks wetend wat daar aan te treffen en langzamerhand werden jullie groter. Geschenken van organisaties.... ja langzamerhand en na veel inzet van jullie allemaal, deed iedereen mee.

Nu ook de politiek en de gemeente. Proficiat! Jullie hebben het verdiend.

Ik zal aan jullie denken en een glas drinken in Brussel op deze viering.

Groetjes Fien Hoop jullie nog wel eens te zien waar dan ook!!"

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Bestuur op 22/08/2005. *"Frank DE VULDER unaniem verkozen en aangesteld als nieuwe Voorzitter van de Vzw."*

Frank aanvaardde het voorzitterschap waar te nemen en dit tot eind 2006! Maar vanuit zijn verre overzeese verblijfplaats nog steeds nauw betrokken met het reilen en zeilen van de vzw als raadgever, taaladviseur en vertaler Frans. Voor het vertaalwerk wordt hij met toewijding bijgestaan door zijn echtgenote Micheline.



Foto van het voltallig bestuur (van L naar R. boven en onder).

Ignace, Frank, Marcel, Florent, Micheline, Judith, Annie, Claudine, Lieve.

Het wordt stilaan een traditie.....

De vzw-Licht in het Duister-Rwanda vierde vrijdag 7 februari 2014 hun 20-jarig bestaan tijdens hun jaarlijks weerkerend maxi kaasbuffet. De volledige opbrengst van de benefietavond was netto € 2.871.80 en verdeelt als volgt: € 1.400,00 aan de beide doelgroepen overgemaakt

De talrijke aanwezigen genoten er van een ruim aanbod van kaas en wijn en een gezellige babbel. De Consul Generaal voor Rwanda, Mevrouw Van Doren en de Schepen van internationale samenwerking de Heer Jan Loones namen er het woord.

De voorzitter Lieve Haelewyn dankte het gemeentebestuur voor hun materiële steun en ook de vele sponsors en vrijwillige helpers.



In naam van onze blinde beschermelingen in Rwanda en kwetsbare kinderen hier in Vlaanderen een gemeente "dank u wel" aan allen die aanwezig waren.

Foto's op www.westhoek.be rubriek 'Je was erbij'.

Foto met "bloemenmeisje Lily-Grace" en van L. naar R.

J.Loones, L.Haelewyn, A.Ververken, M.Vandoren, M.Henderickx, L.Vandenbussche, Fl.Ryckaert, J.Ranson, Cl.Moerman.

Dankzij uw gulle giften, blikken we met een goed gevoel terug op een geslaagd 2013!

Even een beknopt financieel overzicht van het werkingsjaar 2013.

Inkomsten: € 48.271,67

Uitgaven: € 60.551,28 besteed aan aankoop medisch materiaal voor de oogkliniek van Kabgayi, materiële en financiële ondersteuning in de scholen en in de heuvels.

Beste Direksieledede van LihD.



Namens die studente en onderwysers van die gesigsgestremde studente wil ek ons waardering en dank oordra vir die wonderlike skenking van 'n Everest-printer aan ons 'Resource Room'. Dit was 'n verligting dat dit 'n week voordat die eksamens begin het, afgelewer en geïnstalleer is. Dit het die taak om die Braille vraestelle aan elke leerling te voorsien, soveel vergemaklik.

Vriendelike groete en nogmaals baie dankie! Bertha 04/04/2014.

Ns. op die foto is Marcelline, ons hoofdogter vir die blindes, by die nuweling in die RR.



We zijn iedereen dankbaar die ons een duwtje in de rug geeft en ons werk steunt!

Vriendelijke groeten, het LihD-Team,

Annie, Claudine, Florent, Ignace, Judith, Lieve, Luc, Marcel

Een gift van u, hoe klein ook, is een concrete en nuttige hulp voor onze blinden in Rwanda!
Storten kan op het rekeningnummer BE72-4748-1689-3116 BIC KREDBEBB

Giften vanaf **40,00euro/jaar** zijn fiscaal aftrekbaar.



Vroeger en Nu....



Hyacinthe



Sidonia



A
n
a
t
h
a
s
i
a



Beatrice & Bernadette



Agnes



Speciose



Philemon



Jean Baptiste



Methode